

NIEUW: Flammkuchen

Hartig - Zoet - Pittig
Vlees - Vis - Vegetarisch

Om alleen of
met vrienden te nuttigen.
Vele creaties!,
vraag gerust naar de opties.
Ook een leuk idee voor kinderfeestjes!



** Flammkuchen - de traditie **

Op de boerderij in het Franse gedeelte van de Elzas,
werd 100 jaar geleden in de eigen oven het brood gebakken.
Om de hitte van de brandende oven te testen werd een stukje deeg
uitgerold en in de nog nabrandende oven gebakken.
Op een dag kwam men op het idee het uitgerolde deeg met
Crème Fraîche, Uien en Spek te beleggen;
Een nieuwe delicatessen was geboren:
La Tarte flambée oftewel = Flammkuchen

Vandaag de dag, is het nog steeds een Elzasser traditie,
de Flammkuchen in goed gezelschap gezamenlijk te genieten.
In 6 tot 8 stukken verdeeld, wordt deze Flammkuchen
op een houten plank geserveerd. Ieder aan tafel vouwt zijn of haar
stuk tussen de vingers en geniet uit de hand.

Smakelijk!!

